

GIÁO LÝ VỀ LINH SỰ SỐNG

ĐỨC CHÚA TRỜI

Nguyễn Minh.2009



Khi nói về Thánh Linh Đức Chúa Trời, chúng ta ai nấy đều đã quán triệt về Giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi một cách tường tận. Vì thế, ý nghĩa của bài viết Linh Sự Sống Đức Chúa Trời này cũng sẽ xoay quanh ở đề tài Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Xin lưu ý, có các Danh xưng cùng một tên gọi, nhưng có khi ký tự đầu lại viết hoa có khi cũng ký tự ấy lại viết thường, tất cả đều có hàm ý khác nhau. Tôi sử dụng lối viết như vậy nhằm nói lên ý nghĩa sâu xa của thuộc tính Thuộc linh khác với ý nghĩa của thuộc tính văn học bình thường bằng nghĩa đen.

A. GIỚI THIỆU:

Đức Chúa Trời Ba ngôi trong một Bản tính Nhất thể là một ý nghĩa mặc nhiên không thể thiếu được trong tâm tưởng và lý trí của người Cơ-Đốc. Ba ngôi vị của Ngài mang dáng vẻ ẩn mình trong con người Cơ-Đốc chúng ta bằng một hình tượng khác dù chúng ta và cả người ngoại đều giống nhau, ấy là : **Linh, Hồn, Xác**. Ba chất liệu để cấu tạo thành một con người do chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng từ thuở Sáng thế cho đến hôm nay vẫn không hề sai trật , không hề thiếu bất cứ một tổ chất nào trong 3 tổ chất nói trên. Vì vậy, "Linh, Hồn, Xác" của một con người sẽ dành cho **Linh Sự Sống của Đức Chúa Trời** như thế nào đây ? Chúng ta sẽ đi vào từng phần chi tiết liên quan đến **3 tổ chất** vật thể của con người (nói chung) với Ba Ngôi vị của Đức Chúa Trời như thế nào.

I. NGON NGUỒN CỦA LINH ĐẾN TỪ CHA :

*“ Giê-hô-va Đức Chúa Trời liền lấy bụi đất nắn nên hình người, Ngài hà hơi sống vào lỗ mũi người, thì người trở nên một loài sinh linh “
(Sáng.2:7).*

Con người được Đức Chúa Trời **hà hơi Linh sự sống** của Ngài vào trong **hồn, xác** để từ đó người “bụi đất” trở thành một loài “sinh linh”, tức là trở thành một loài động vật cao cấp có **Linh sống động mang lấy “hơi thở” của Đức Chúa Trời** - khác với loài động vật,

muôn thú cấp thấp, con người chúng ta có đặc ân diễm phúc nhất, và là một loài “linh” đang *thở hơi thở của Linh sống động đến từ Đức Chúa Trời chứ không giống như loài động vật cấp thấp chỉ sống và thở theo bản năng được Đức Chúa Trời tạo nên mà thôi. Kinh Thánh không có chỗ nào chép các loài động vật cấp thấp được Đức Chúa Trời hà hơi cả!* Vì đó mà chúng ta ý thức được rằng **con người đang có Linh bất tử của Đức Chúa Trời ngự bên trong**, và cũng *ý thức được sau sự chết không có nghĩa là chấm hết, mà là tiếp tục bước vào một thế giới khác, khi ấy Linh của Đức Chúa Trời sẽ trở về với Đấng đã ban nó* (Truyền Đạo 12:7), một là để được nhận phần thưởng sự sống đời đời, hai là để chịu án phạt đời đời trong ngày xét xử chung thẩm (Khải.20:11-15).

Từ đó, Linh sự sống này tồn tại trong mỗi con người chúng ta, nên ai nấy đều biết mình được “sinh ra” từ Đức Chúa Trời. Nếu ai đó không có Linh sự sống này tức là người đó đã “chết”, giống như loài động vật cấp thấp không hơn không kém. Tại đây, chúng ta phân biệt được Linh Sự Sống từ Đức Chúa Trời là một bằng chứng để từ đó chúng ta biết chúng ta không phải là con vật cấp thấp kia. Như thế, giữa người có Chúa và người không tin Chúa đều mang lấy Linh sự sống này, tất cả đều được “hà hơi” từ buổi đầu sáng thế cho đến từng thế hệ con người hôm nay, khi mới hoài thai trong cung lòng của người mẹ, con người sinh linh nhỏ bé ấy đã thở phập phồng hơi thở sống của Linh Đức Chúa Trời từ trái tim sơ sinh của mình rồi (Thi.139:13,14). Kinh thánh chép rằng, Đức Chúa Trời hà hơi Linh Sự Sống của Ngài vào lỗ mũi của con người, từ đó con người bụi đất biến thành con người sống, thở hơi thở trong lồng ngực bằng bộ máy hô hấp bên trong hai lá phổi hoạt động nhịp nhàng, hơi thở sống ấy sẽ đi qua hai lỗ mũi của người. Dấu hiệu còn thở là còn sống, không còn thở-nghĩa là đã chết. Như vậy, *chừng nào hơi thở của Linh sự sống kia tắt đi tức là không còn Linh Sự Sống của Đức Chúa Trời ngự bên trong nữa*, cũng đồng một nghĩa với **một người nào đó có thể vẫn còn sống động bằng hơi thở qua hai lỗ mũi của mình nhưng thật ra đã “mất” Linh Sự Sống của Đức Chúa Trời, đây là một đại họa và khôn nạn cho ai như vậy, tưởng mình đang sống nhưng đã “chết” rồi** (1.Tim.5:6).

Con vật cũng có hơi thở bằng hai lỗ mũi nhưng nó không phải đến từ Đức Chúa Trời, nó chỉ sống và thở bằng bản năng sinh tồn mà Thượng Đế phó cho. Ngoài ra, giữa con người và con vật là hai loài động vật sống có hơi thở, cả hai đều không có quyền cai trị Linh sự sống và sự sống bản năng của mỗi loài hầu cho có thể cầm lại được “sanh khí”, cũng chẳng thể có quyền gì trên sự sống hoặc chết của mình được, bèn là **từ bởi Đức Chúa Trời là Đấng có Thấm quyền trên điều ấy** (Truyền. 8:8).

II. LINH SỰ SỐNG ĐẾN TỪ CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH :

*“ Sau khi Chúa Giê-xu nói xong , Ngài hà hơi trên môn đồ rồi phán:
Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh “ (Giã.20;22).*

Trong Ngôi vị Thứ Hai của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, **Ngài cũng là Đấng ban Linh Sự Sống của chính Ngài cho Cơ-Độc nhân chúng ta**. Như Linh Sự Sống đến từ Cha thể nào thì Linh Sự Sống đến từ Chúa Giê-xu cũng giống như vậy, nhưng chỉ khác một điều cụ thể: Chỉ bởi ai tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu thế cho chính mình ngõ hầu nhận được ơn Cứu rỗi bởi qua Sự chết đổ Huyết của Ngài ra trên cây gỗ tại đồi Sọ năm xưa mà thôi. Đến đây, chúng ta phải bước qua một ngã rẽ quan trọng trong sự suy gẫm về ý nghĩa của Giáo Lý Cứu rỗi, và **ngay tại đây, chúng ta phải gọi là “Linh của Chúa Giê-xu Phục sinh”**, nếu không có 2 từ “Phục sinh” kèm theo thì thật là vô tình bỏ sót một giá trị thiêng liêng quan trọng đối với mọi Cơ-Độc nhân chúng ta.

Chúng ta ai cũng biết tường tận về Sự đến và Sự chết của Chúa Giê-xu. Chúng ta từng có 1 lần duy nhất trong đời mình đã quỳ gối xuống, tự thú mình là một tội nhân và cần mong sự cứu chuộc qua việc tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu thế làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình (1Phiê. 3:15).

Ngay khi miệng công khai xưng nhận việc tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế cho mình thì cũng ngay lập tức chúng ta trở thành làm con cái của Đức Chúa Trời, và nhận được “Linh Sự Sống Thật” của Chúa Giê-xu đến với chúng ta (Giã.1:12,13), khác với lần nhận Linh sống động của buổi đầu sáng thế, thì lần nhận Linh thứ hai này chính là nhận Linh của “Thần Khí Chúa Giê-xu” (Tiếp nhận Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là nhận lấy Linh Sự Sống của Chúa Giê-xu để được làm con cái trong Đại Gia đình Đức Chúa Trời). Ấy là “Linh Sự Sống Chúa Phục sinh” đến “đồn trú” luôn với chúng ta, bởi từ sau khi Chúa Sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đồ ban sự bình an lớn lao của Ngài cho họ và sau đó Chúa Giê-xu “hà hơi” Linh Sự Sống của Ngài (Giã. 20:22). Linh Sự Sống tại thời điểm này chính là “Sự Sống Phục sinh”, là “Đấng Christ” - một Danh xưng mới cũng được dùng để nói về Chúa Giê-xu Phục sinh, ta có thể nhận ra Danh xưng “Christ” này trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô và các Môn đồ Chúa.

Linh Sự Sống này không phải là Linh sống động bình thường như buổi ban đầu nữa mà là một “Linh Phục sinh” đặc biệt của người Cơ-Đốc mang lấy Linh của Chúa Cơ-Đốc (Christ) để tiếp tục Sống và Dâng hiến cuộc đời mình hầu việc cho Chúa Phục sinh, và *mong chờ một ngày kia sẽ gặp lại Chúa Phục sinh của mình*. Chúng ta là những Cơ-Đốc nhân đang mang Linh Chúa Phục sinh trong đời sống, chính chúng ta phải duy trì Sự Sống Phục sinh này bằng một đời sống Trưởng thành, Nên Thánh, “*Tâm thước vóc giặc của Đấng Christ trong đời Tin Đạo của mỗi người*” (Êph.4:13).

Chúng ta lưu ý, lần nhận “Linh Sự Sống” thứ hai này như đã nói ở phần trên, là sự dạy dỗ của Kinh Thánh viết ở thời điểm sau khi Chúa Phục sinh mà không phải trước Chúa Phục sinh !

Nếu là ”trước“ Chúa Phục sinh, thì Cơ-Đốc nhân chúng ta chỉ là những người “theo” Chúa bình thường như mọi người khác, và không có gì đặc biệt cả, cũng chưa thể gọi là “Cơ-Đốc nhân” được (xem CVSD. 11:26b xảy ra sau Chúa Phục sinh). bằng chứng là, lúc Chúa Giê-xu bị treo lên cây gỗ, các môn đồ Ngài chạy tán loạn, mỗi người mỗi nơi vì sợ hãi khi thấy Thầy của mình bị bắt và bị nhục hình đến như vậy, chỉ duy nhất một người có mặt trong buổi chiều hành hình hôm ấy dưới chân thập tự giá là môn đồ Giảng và bà Ma-ri cùng các phụ nữ khác(Giã. 19:26). Chúng ta cũng vậy, nếu là những người theo Đạo Chúa Giê-xu hoặc chưa có Linh Sự Sống Phục sinh của Đấng Christ, mà chỉ là những người “đi theo” Đạo, khi gặp khó khăn, bất bớ xảy đến chúng ta cũng bỏ chạy như các môn đồ Ngài khi xưa mà thôi !

Nếu là “sau” Chúa Phục sinh, nghĩa là đã nhận được Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh, một Linh của Sự Bình an lớn, một Thần Khí của Chúa Phục sinh mà người thế gian hay dân ngoại không hề có được (Giã. 14:27 ; 20:19,21,26), từ đó ,sự sợ hãi của kẻ chết sẽ tiêu tan nhường chỗ cho bình an, mừng rỡ, dạn dĩ và sự đắc thắng của Đấng Phục sinh mà chúng ta đang mang lấy trong trái tim và hơi thở Sống của Linh Chúa Phục sinh ban cho.

Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh là điều trong mỗi người Cơ-Đốc phải nhận thấy được trong cuộc đời mình mỗi ngày. Sự sống đến từ mỗi ngày thế nào thì Linh Sự Sống Phục sinh cũng phải được phát huy mỗi ngày thế ấy (Luc. 9:23). Chúng ta không thể an vị, tự hào chỉ

với một chút ý thức hoặc mang tiếng là Cơ-Độc nhân của Chúa Giê-xu Phục sinh bằng một cuộc đời nghèo nàn, kém cỏi, không trưởng thành thuộc linh, không kết quả Bông trái của Linh Sự Sống xứng đáng với Đấng đã Phục sinh, mà hãy là “...*nhận lấy Đấng Christ thế nào, thì hãy bước đi với Ngài thế ấy*” (Côi. 2:6).

III. ĐỨC THÁNH LINH SỰ SỐNG :

“ Các con đã thuộc về Đức Chúa Trời, và thắng được kẻ thù nghịch cùng Chúa Cứu thế ; vì Đấng ở trong các con lớn hơn thần linh trong thế gian “ (1 Giã.4:4 .Diễn ý)

“Linh Sự Sống“, đây là câu chúc hay lời chào của mỗi người Cơ-Độc chúng ta dùng để gửi tặng nhau mỗi khi gặp mặt, mỗi khi để an ủi nhau lúc khó khăn, thử thách, hoặc để khích lệ nhau trên con đường sống và phục vụ cho Chúa Phục sinh. Tất cả chúng ta đang nhắc nhau nhớ đến một Đấng đang tồn tại, thực hữu và “Sống động“ bên trong con người chúng ta- Đấng ấy chính là “Linh Sự Sống“ của Chúa Giê-xu từ Cha, qua Con mà đến (Giã. 14:26 ; 15:26). Đấng đã đến trong thế gian bởi điều Cha đã hứa ban cho mỗi một Cơ-Độc nhân, là Ngôi Thứ Ba Đức Chúa Trời, là “Đức Thánh Linh“ , hay đúng hơn trong nguyên nghĩa được dịch là “Thần Khí“ Chúa Giê-xu (tức là Linh của Chúa Giê-xu)...gọi cách nào cũng đều đúng cả.

Kinh thánh chép rõ rằng, Linh Sự Sống đang sống trong con người Cơ- Đốc chúng ta là một *Đấng Linh lớn hơn mọi linh xác thịt trong thế gian này (1 Giã. 4:4), Đấng Linh này đang Sống cùng cạnh bên trong mỗi một Cơ-Độc nhân là điều chắc chắn, tức là Linh mà Chúa Giê-xu đã hà hơi trên các môn đồ từ sau khi Ngài Phục sinh (xem Giã. 20:22). Như vậy, chúng ta có thể nhận thức được một điều: Mọi Cơ-Độc nhân đã 2 lần nhận được Linh Sự Sống thiêng liêng rồi; tuy nhiên, với vai trò của Đức Thánh Linh trong Ngôi vị thứ Ba này, chúng ta cần phải ý thức đến lãnh vực Linh Sự Sống lần này lại khác với hai lần nhận Linh trước như vừa nói trên. Đây là lần thứ ba chúng ta nói đến Linh Sự Sống.*

Linh Sự Sống trong lần này cũng đồng nghĩa với Ngôi vị của Đức Thánh Linh chính là điều “Cha đã hứa ban“ (Luc. 24:48,49 ; CVSD. 1:4) qua Danh của Chúa Giê-xu sẽ đến với chúng ta (xem Giã. 14:26). Chúa Giê-xu là Đấng ban Thần Khí của Ngài trên chúng ta kể từ sau Lễ Ngũ tuần thế kỷ đầu tiên. Chỉ bởi sau sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm như đã chép ở CVSD. 2:1-13 thì cũng chính từ đó, các môn đồ Chúa Giê-xu và cho đến chúng ta hôm nay sẽ nhận được Linh Sự Sống lần thứ ba này. Trong nghĩa Thần học của lần nhận Linh này chúng ta được hiểu biết thêm một giá trị quan trọng khác với hai lần nhận Linh Sự Sống trước đây. Ấy chính là Giáo lý về “*Báp-têm bằng Đức Thánh Linh*“. (xem bài viết “**Hướng dẫn Tín hữu nhận Báp-têm bằng Thánh Linh**“, sẽ phổ biến .NM).

Báp-têm bằng Thánh Linh là người Cơ-Độc sẽ được “bao trùm và ngập tràn” bằng chính Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh ở một vai trò mới, một cách nhìn mới, và một con người mới, khác hơn với 2 lần nhận Linh trước. Đức Thánh Linh sẽ làm chủ và lãnh đạo con người Cơ-Độc chúng ta ở lần thứ ba này, Ngài sẽ chỉ huy và dẫn dắt chúng ta sống Đạo bằng Linh Sự Sống mới của Ngài từ khi Ngài Giáng lâm trong ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên cho đến ngày kết cục của thế giới loài người. Ngài đóng một vai trò “*tối quan trọng*“ cho linh sự sống của nhân loại, Ngài là Đấng làm chứng cho hết thảy con người trong giờ khắc xét xử sau cùng trước mặt Đấng Christ (Êph.1:14). Chúng ta không thể hiểu biết Ngài chỉ bằng những lý lẽ và học thuyết trần gian của con người xác thịt chúng ta, mà chỉ bởi chính Ngài dạy chúng ta mới có thể hiểu được Ngài (Giã. 14:26), và từ đó chúng ta biết mình đang có một Đấng Linh

Quyền năng bằng Sự Sống Phục sinh của Chúa Giê-xu ngự bên trong mỗi một người Cơ-Đốc.

Trái với hai lần nhận Linh trước, cả Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đều dùng hình thức “hà hơi” trên chúng ta, **thì lần nhận Đức Thánh Linh này lại có hình thức khác, Ngài “giáng xuống từ trên cao” và là bằng “lửa” (CVSD. 2:1-4).** Sự giáng xuống từ trên cao bằng cơn gió mạnh từ trời, và lưỡi như rời ra từng cái một như lưỡi bằng lửa đậu trên đầu mỗi người ... Nhưng không phải hết thấy ai là Cơ-Đốc nhân đều nhận được hình thức Báp-têm đặc biệt này. Đây cũng chính là một câu hỏi lớn và sự tranh luận lớn trong vòng Cơ-Đốc giáo nhiều thế hệ cho đến tận hôm nay. Tại đây, chúng tạm gác đề tài Báp-têm đặc biệt này mà chỉ nói đến mục đích Linh Sự Sống lần thứ ba này có gì quan trọng (xem bài viết **“Hướng dẫn Tín hữu nhận Báp-têm bằng Thánh Linh”**, sẽ phổ biến .NM).

Đức Thánh Linh đến trong lần ban Linh Sự Sống trên người Cơ-Đốc mang một ý nghĩa quan trọng trong vai trò Cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh có ảnh hưởng như thế nào trong đời Tin Đạo của người Tín hữu Cơ-Đốc ?

Kinh Thánh trả lời :

- Người sống theo Thánh Linh thì chăm theo những việc thuộc về Thánh Linh (Rôm.8:8).
- Người có Thánh Linh của Đấng Christ thì thuộc về Đấng Christ (Rôm. 8:9).
- Đức Thánh Linh là Đấng giải bày cho Cơ-Đốc nhân hiểu biết về Đức Chúa Trời (1Côr. 2:10-13).
- Đức Thánh Linh đang ngự trị trong Đền thờ lòng của mỗi một người Tín hữu Cơ-Đốc (1Côr. 3:16-17 ; 6: 19).
- Đức Thánh Linh là Đấng làm cho người Tín hữu Cơ-Đốc cảm nhận được Đấng Cứu chuộc và xưng Ngài là Chúa (1Côr. 12:3) ,
- Vì các Ân tứ và Bông trái Linh Sự Sống đều sanh ra từ Đức Thánh Linh (1Côr. 12:4-11 ; Gal. 5:22,23).
- Ngài là Đấng làm chứng, là “của cầm” bảo đảm cho cơ nghiệp đời đời đối với mọi Cơ-Đốc nhân (Eph. 1: 14).
- Ngài đã đến nhờ Ân điển, bởi Đức tin và sự ban cho từ Cha (Eph. 2:8).
- Ngài là Đấng nhạy cảm nên đừng làm buồn lòng Ngài (Êph. 4:30).
- Đừng dập tắt “lửa” Thánh Linh trong đời sống (1Tês. 5:19), cũng đừng say sưa rượu chè mà hãy đầy dẫy bởi chính Ngài (Eph. 5:18).
- Ngài là “Dấu ấn chứng” xác thực lòng tin của người Cơ-Đốc trong Chúa Giê-xu (2Côr. 1:22) vì “nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (Eph. 4:30) .

Như vậy chúng ta điểm thấy một số vai trò tối quan trọng của Ngài đối với người Cơ-Đốc là thế nào. Thế thì, Tại sao có nhiều khi chúng ta vẫn cảm thấy trong đời sống của mình dường như đang thiếu hụt Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh, thiếu hụt cả Linh Sự Sống của Đấng “cầm bằng sự Cứu rỗi” ?

Nếu thật sự chúng ta đang thiếu hụt Sự Sống của Đấng đang ngự trị trong lòng mình, hãy xem Kinh Thánh xác nhận câu trả lời trên :

- Hãy cầm lấy gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời; Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, nài xin mọi nhu cầu của chúng ta (Eph. 6: 17b,18 ; xem Giu-đe 20).
- Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh mà hầu việc Đức Chúa Trời (Philp. 3:3).
- Hãy xác định lại lòng tin Đạo của mình bằng sự tin quyết và sức mạnh của Quyền năng Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ-Đốc (1Tês. 1 :5,6).

- *Hãy sống Nên Thánh như Thánh Linh là Đấng làm chúng ta Nên Thánh (2Tês. 2:13).*
- *Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành (2Tim. 1:14).*
- *Hãy xác định sự Cứu chuộc của Đấng Christ đến trên chúng ta bởi sự Rửa (phép Báp-têm Nước), sự Tái sinh và sự Đổi mới con người xác thịt chúng ta Nên Thánh bằng Quyền năng của Đức Thánh Linh (Tít 3:5).*
- *Đừng cứng lòng nhưng hãy mềm lòng mà nghe tiếng của Thánh Linh phán (Hêb. 3 :7).*
- *Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận ra Thần Linh Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời (1Giã. 4:2).*

B. KẾT LUẬN – LINH SỰ SỐNG TRONG CƠ-ĐỐC NHÂN CHÚNG TA :

“ Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta ... Ví bằng có ai xưng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời “ (1 Giã. 4: 13,15 ; 5:20).

Trước khi tạm xa các môn đồ của mình, Chúa Giê-xu Phục sinh đã gần gũi với họ trong 40 ngày và sau đó Ngài lên Trời ngự bên hữu với Đức Chúa Cha. Những lời dạy bảo, dặn dò của Ngài với các môn đồ được Kinh Thánh chép lại mà chúng ta có thể đọc được. Chúa Giê-xu xác nhận việc chính Ngài sẽ ban điều “Cha đã hứa“, còn phần môn đồ Chúa thì “hãy chờ đợi“ sự kiện trọng đại “mặc lấy quyền phép từ trên cao“ (*chú ý, Kinh Thánh chép là quyền phép mà Chúa Giê-xu ban cho sẽ đến từ Trời chứ không phải là hà hơi nữa*) (xem Luc. 24:48,49). Và khi Linh Sự Sống của Chúa Giê-xu Phục sinh “giáng xuống“ thì môn đồ Chúa sẽ “nhận lấy“ quyền phép và “làm chứng“ về Chúa Giê-xu Phục sinh từ thành Giê-ru-sa-lem và lan ra cho đến khắp cùng thế giới ...(CVSD. 1:4,5 và 8). Như vậy chúng ta thấy rằng, có hai điều cần được ghi nhớ cẩn thận ở đây:

1. Chờ đợi điều Cha đã hứa.

2. Nhận lấy Linh Sự Sống của Chúa Giê-xu “giáng xuống“ từ Trời thì chúng ta thấy đều nhận lấy quyền phép của Chúa Giê-xu để đi ra làm chứng cho Ngài.

Hai sự kiện quan trọng này khác với hai lần “hà hơi“ Linh Sự Sống trước rất nhiều. Đó cũng là Mạng lệnh sau cùng cho mỗi người Tín hữu Cơ-Đốc thời đại ngày nay. Chúng ta sẽ là những nhân chứng sống cho một Cứu Chúa Sống Phục sinh vinh hiển. Quyền năng làm chứng ấy sẽ làm chứng một cách thực hữu khi người Tín hữu Cơ-Đốc có Linh Sự Sống (lần thứ ba này) bên trong đời sống Đạo của mình. Thật không thể chấp nhận một đời sống Đạo Cơ-Đốc đối với một Tín hữu Cơ-Đốc mà bên trong con người ấy hoàn toàn chưa được “dầm thấm“ Linh Sự Sống đến từ trên cao được! Như vậy, quyền phép để có thể làm một chứng nhân cho Đấng Christ Sống rất quan trọng vô cùng.

Chúng ta nhận thấy, Tại sao vẫn có nhiều Tín hữu Cơ-Đốc không thể lấy đời sống mình để làm chứng nhân cho Đấng Christ được, họ có một đời sống “què quặt“, “nghèo thiếu“ sức mạnh từ trên cao nên không thể nói gì và làm được gì cho Chúa Sống của mình. Thiết nghĩ, chúng ta hãy đọc Lời Đức Chúa Trời chép rằng:

Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng cho Chúa Giê-xu, chính Ngài ngự bên trong mỗi một người Tín hữu Cơ-Đốc sẽ làm điều đó trong chúng ta, vì Ngài chính là Đấng làm chứng (xem Giã. 15 :26 ; 16:14-15), Đức Thánh Linh sẽ lấy điều thuộc về Chúa Sống để dạy chúng

ta làm chứng cho Chúa Sống của mình., chính Ngài sẽ làm sáng Danh của Chúa Sống- là Đấng Christ Phục sinh. Kinh Thánh xác nhận như vậy để chúng ta nhìn ra vấn đề tại sao chúng ta không thể có một đời sống làm chứng cho Chúa Giê-xu Sống của mình được là như thế nào ! Nếu không có Linh Sự Sống làm chứng cho Đấng Sống thì không thể làm chứng cho ai được ,đó là điều chắc chắn !

Một điều quan trọng khác trong vấn đề Linh Sự Sống ở tại đây, Đức Thánh Linh là Đấng làm chứng, Ngài cũng chính là Lễ Thật. Ngài cũng là một trong ba chứng cứ hiển nhiên đối với mọi Cơ-Độc nhân chúng ta trong một Giáo lý hệ trọng, ấy là : “Đức *Thánh Linh, Nước và Huyết Chúa Giê-xu*“ (xem 1 Giã. 5:7-8). Kinh Thánh cũng xác nhận thêm, chúng ta đáng nhận được “Chứng“ của Đức Chúa Trời trọng hơn chứng cứ của thế gian, Chứng ấy chính là hình ảnh Chúa Giê-xu Phục sinh biểu lộ ra trong từng đời sống Đạo của mỗi Cơ-Độc nhân ngày nay, Chứng ấy chính Đức Chúa Cha đã làm tất cả trong Con của Ngài là Chúa Giê-xu, và hễ ai tin đến Con Ngài thì đều có Chứng ấy ở trong mình (câu 9-10). Chính Đức Chúa Cha đã ban Sự Sống đời đời cho chúng ta, mà Sự Sống ấy ở trong Con Ngài là Chúa Giê-xu, và nếu bất luận người nào Tin đến Con Đức Chúa Trời thì có Sự Sống ấy, nhưng ai từ chối Con Ngài thì sẽ không nhận được Sự Sống đặc biệt này (câu 11-12). Chúng ta là những Tín hữu Cơ-Độc đều phải biết rằng chúng ta đã nhận được Sự Sống từ Cha bởi chúng ta đang tin đến Danh Con Ngài (câu 13) là một điều chắc chắn không hề lay chuyển.

Ngoài ra, bên cạnh việc Đức Thánh Linh Sự Sống làm chứng về Chúa Giê-xu qua chúng ta thì Kinh Thánh cũng dạy, chính chúng ta cũng phải làm công việc Chứng *nhân cho Chúa Giê-xu nữa chứ chẳng phải chỉ chờ đó mà thụ động để cho Linh Sự Sống của Cha hành động một mình riêng lẻ qua chúng ta, bởi chưng chúng ta là những Tín hữu Cơ-Độc đã từng ở cùng với Chúa Phục sinh của mình từ lúc ban đầu (Giã. 15:27). Chẳng hề có ai nói rằng mình là một Cơ-Độc nhân mà chưa có kinh nghiệm về Chúa Sống của mình, nếu chúng ta chưa thể chết được với Ngài thì cũng không thể sống được cho Ngài chỉ ít là một phút đồng hồ trong cuộc đời mình (Rôm. 6:8,11). Cơ-Độc nhân chúng ta sống để làm chứng cho Chúa Sống của mình bằng Linh lực Sống siêu nhiên của Quyền năng Đức Thánh Linh Sống động bên trong cuộc đời chúng ta là điều đáng được thể hiện. Mạng lệnh ấy không hề suy giảm và nguội tắt bên trong mỗi con người Tín hữu Cơ-Độc, từ khi nhận lãnh cho đến cuối cuộc đời mình.*

Tâm quan trọng của lần nhận Linh thứ ba này không thể che giấu và làm mai một đi vai trò quan trọng của Linh Sự Sống Chúa Giê-xu Phục sinh.

Chúng ta là những Cơ-Độc nhân, nếu đã từng nhận Linh Sự Sống từ Cha trong buổi đầu sáng thế trong lúc chỉ là một “giọt máu“ trong cung lòng của người mẹ để được sống như một loài “sanh linh“, thì lần nhận Linh thứ hai qua Con Đức Chúa Trời và Tin Chúa Phục sinh làm Cứu Chúa của mình để được phục sinh với Ngài (1 Côr.15:20-23), đến lần nhận Linh thứ ba là sống với Chúa bằng Linh quyền của Đấng Sống để làm chứng cho Chúa Sống của mình.

Thay lời kết luận, xin trích dẫn 2 câu Kinh Thánh dưới đây:

“Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy“ (Côl. 2:6).

và :

“Hãy bước đi theo Thánh Linh ...Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy“ (Gal. 5:25).

Để kết thúc bài nói chuyện này, một lần nữa tôi xin khẳng định: đây không phải là một bài giảng Giáo lý lạ, vì tôi đề cập đến 3 lần nhận Linh của Đức Chúa Trời. Như vậy nghĩa là làm sao? Thật sự, con người chúng ta chỉ **MỘT LẦN** nhận *linh sự sống* (viết thường) di truyền từ tạo vật sáng thế của Đức Chúa Trời là A-đam (duy nhất chỉ có A-đam được Kinh Thánh cho biết chi tiết được hà hơi linh. Sáng. 2:7), để rồi từ đó, hết thảy nhân loại về sau này đều có linh sống của Đức Chúa Trời (ta gọi nôm na là “linh hồn”). Chính **BA LẦN** nhận **Linh Sự Sống** (viết hoa) về sau này mới là đáng nói. Ý nghĩa Thần học của những lần nhận Linh Sự Sống đó chính là nội dung của bài viết này. Tóm lại, chúng ta có thể tổng kết lại những lần nhận Linh Sự Sống ấy như sau:

- 1) **Lần MỘT**: Đức Chúa Trời hà sinh khí vào lỗ mũi của hình người bằng đất, và người biến thành một loài có sanh linh (Sáng. 2:7).
- 2) **Lần HAI**: Khi con người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình thì nhận được “Linh Sự Sống” của Chúa Giê-xu (tức Đức Thánh Linh) (Giã.1:12,13).
- 3) **Lần BA**: Là khi chúng ta nhận được Báp-têm bằng Thánh Linh được chính Chúa Giê-xu làm Báp-têm cho chúng ta (CVSD. 1:4,5; 2:1-5).

Nguyện Đức Chúa Trời là Đấng ban Linh Sự Sống của Ngài để bạn đọc nhận ra được giá trị cuộc đời Cơ-Đốc nhân của mình ngõ hầu sống Đạo hăng hái hơn và kết quả hơn cho Đấng đã ban sự sống trên hết thảy chúng ta. A-men !

Những khắc khoải trong lòng tôi đã viết ra mà chưa nói hết bằng lời

Nguyễn Minh
Paovn Pastor
Prof.MTI BSVN
minhphd@dng.vnn.vn
minhphd@yahoo.com